



Zaterdag 6 oktober 2018

Paddenstoelenwandeling Beisbroek

*Herfst in het bos – een magische tijd. Het leven schakelt om naar een lagere versnelling.
Planten en dieren bereiden zich voor op de winter.
Maar voor de paddenstoelen is het hoogseizoen.
Verbazingwekkend is de veelvoud aan vormen, kleuren en groeiplaatsen.*

Paddenstoelen hebben in ons achterhoofd en zelfs in kinderverhaaltjes nog altijd iets te maken met heksen, duivels en duistere krachten. Denk maar aan satans- en heksenboleet. Paddenstoelen komen zomaar van niets, zonder zaadje, plots tevoorschijn. Dag één is er niks te zien, dag twee staat het ineens vol met paddenstoelen. Ze hebben rare kleuren. Ze zien er soms vies en slijmerig uit. En ze zijn soms giftig. Het is heel duidelijk dat 'als je er niets van weet, blijf er dan af'. Natuurlijk zijn er best wel eetbare paddenstoelen, maar dan nog is er een verschil tussen eetbaar en lekker. Yan zal je inwijden in het herkennen van enkele eenvoudige soorten als ook hun culinaire geneugten. Wat hun taak en rol in de natuur is komt uitgebreid aan bod.

De indeling van paddenstoelen is voor een leek niet eenvoudig, maar er zit wel logica in.

Ze hebben fantastische namen: spikkelparasolzwam, Isabelkleurig breeksteeltje, adonis mycena, langsteelfranjehoed, paarsharttrechttertje,...

Wil je meer weten over deze geheimzinnige bosbewoners kom dan af zaterdag 6 oktober. Onze gids Yan zal je er alles over vertellen.

Aangepaste kledij (laarzen, regenjas,..) is aangeraden alsook een spiegelkje.

Na onze wandeling voorzien we nog een drankje in het Koetsenhuis.

Waar: Afspraak voor het natuurcentrum aan de zonnewijzer om 14u. Er is parking achter het kasteel Beisbroek aan de Volkssterrenwacht.

Deelnameprijs: 10 euro, drankje inbegrepen (overschrijven op reknr BE24 9731 6727 6938 met vermelding "Beisbroek").

Inschrijven: telefonisch vanaf woensdag 19 september tijdens weekdays van 19u00 tot 21u00 op 0489/333791.

Gids: Yan Verschueren.

